

1-2-1945

## Funeral Card for Gerardus Johannes Aloysius Konig

The Bulmash Family Holocaust Collection consists of images, documents, and artifacts related to the Holocaust. The collection contains materials that depict a number of topics that may be difficult for viewers to engage with, including: antisemitic descriptions, caricatures, and representation of Jewish people; Nazi imagery and ideology; descriptions and images of German ghettos; graphic images of the violence of the Holocaust; and the creation of the State of Israel. For more information, see our policy page.

Follow this and additional works at: <https://digital.kenyon.edu/bulmash>

---

### Recommended Citation

"Funeral Card for Gerardus Johannes Aloysius Konig" (1945). *Bulmash Family Holocaust Collection*. 2012.1.51.  
<https://digital.kenyon.edu/bulmash/715>



EN HIJ VOERDE HEN  
NAAR DE HAVEN  
VAN HUN VERLANGEN

P5.100,50

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN ZALIGER  
Mr. GERARDUS JOHANNES ALOYSIUS KONIG

Secretaris der Gemeente Oss

Echtgenoot van

MARIA ADRIANA VAN DE BURGT

geboren te Hoorn 15 Juli 1895, overleden in het concentratie-kamp Neuengamme, (D.) 2 Januari 1945.

---

Een man, die in eenvoud en rustig in diep geloof zijn levensweg ging. Krachtens zijn ambt de vraagbaak van velen, was hij altijd bereid ieder met zijn grote kennis te helpen, zodat hij door allen hooggeacht en door hen, die hem kenden, oprecht bemind werd.

In de glans zijner ogen lag zijn geluk te lezen, op zijn gelaat zijn goedheid, Zwaar is het offer, dat God door zijn heengaan, van ons vroeg. Nooit was het ons zo moeilijk, vergeef het ons, Heer, tot U te zeggen: niet onze wil, maar Uw Wil geschiede; en hoewel met een schreiend hart buigen wij deemoedig het hoofd voor Uwe Majesteit en bidden: Vader, wat U doet, is altijd wel gedaan.

Heerlijk is de herinnering, die onze lieve Vader, ons achterlaat en wij danken U, o Heer, voor het geluk, dat wij door zijn eerlijk en oprecht karakter en door zijn voorbeeld ontvangen mochten.

Lieve vrouw, wat hebben wij gelukkig met en voor elkaar geleefd, hoe innig had ik U lief, hoe blij voor U gezorgd. Ik dank U voor alles, wat U voor mij en de kinderen geweest zijt! Mijn liefde stierf niet.

Kinderen, die mijn vreugd en rijkdom zijt, eert en troost Uw moeder al uw levenswegen. Volgt die lessen, die ik U geven mocht, stelt uw roem in een goed geweten, leeft eensgezind en trouw in uw geloof, dan leeft gij rustig en gelukkig en vinden wij elkaar terug in de eeuwige heerlijkheid.